

Wintergids

Hervormde
Gemeente
Meerkerk

2013-2014

Winterwerk

Voor u/jullie ligt weer een nieuwe wintergids voor het seizoen 2013-2014. Informatie en activiteiten voor het komend winterwerk zijn hierin te vinden.

Vlak voor de zomervakantie werd u al ingelicht over veranderingen in het jeugdwerk voor het komende seizoen. Zondagsschool, catechese en clubs zullen samen gaan werken. Ook de opzet wordt anders. Het is de bedoeling dat onderwijs en ontspanning elkaar daarbij gaan versterken.

Met elkaar zien we uit naar een nieuw seizoen!

Gemeenteavond

Als kinderen andere wegen gaan

Geloofsopvoeding is mooi, zeker als je mag zien dat je (klein)kinderen hun vertrouwen in de Heere leren stellen en meeleven in de gemeente.

Maar kinderen gaan ook andere wegen, breken radicaal of geleidelijk met het geloof, de kerk en misschien wel met God. Soms zie je dit al in de puberteit aankomen. En dan kunnen er veel vragen op je afkomen: zoals: Heb ik wat verkeerd gedaan in de opvoeding? Hoe ga ik om met (volwassen) kinderen voor wie het leven met God niet meer van belang lijkt? Hoe ga ik om met mijn verdriet hierover? Welke taak ligt er voor mij als (groot)ouder? Of als broer, of zus?

Op **woensdagavond 16 oktober** is er een gemeenteavond over dit onderwerp. Spreker is Johan Timmer van de IZB (Inwendige Zendingsbond). U en jij worden hartelijk uitgenodigd. Inloop vanaf 19.45, start avond 20.00 uur in Het Anker.



Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	4
Kind in de eredienst	6
Zondagsschool	7
Kinderkoor Joy for all	8
Bijbelclub	9
Kidcat	10
Soos	11
Follow Me	12
Follow Me Next	13
Jongerenplus	14
Alpha One	15
Belijdeniscatechisatie	16
Lidmatenkringen	17
Bijbelgesprekskring	18
Open Vrouwen Ochtend	19
Ouderenmiddag	20
Woord en Melodie	21
Bestellen GZB-dagboek 'HandVol Koren	22
Gegevens	24



Leven met lef
en liefde

Leven met lef... Dat is het jaarthema van de HGJB voor veel gemeentewerk.

Leven met liefde... Dat is volgens 1 Corinthe 13 de noodzakelijke voorwaarde voor een gezegend gemeentelven. Lef en liefde, we hebben beiden nodig voor het gemeentewerk in het komende winterseizoen.

Want leven met liefde, dat vraagt moed! Lees 1 Corinthe 13: 4-7 er maar op na, met in het achterhoofd de vraag waarom liefde en lef voor ons gemeentelven onmisbaar zijn.

Het eerste wat mij in dit bijbelgedeelte opvalt is dat liefde niet het eigen belang zoekt. Dat is juist het wezenlijke kenmerk van bijbelse liefde. Geen romantisch gevoel, maar een hartelijke keuze om de Ander met hoofdletter en de ander met kleine letter voorop te zetten in ons leven, zelfs als dat dwars tegen ons gevoel ingaat. Wanneer die liefde niet aanwezig is, zal het winterwerk mislukken. Je zult bijvoorbeeld maar door God gezegend zijn met de gave om anderen te onderwijzen. De bedoeling van God is dat we daarmee in de gemeente van de Heere Jezus anderen dienen. Maar als die gave zonder liefde wordt gebruikt, stel je jezelf daarmee zo makkelijk in het middelpunt en houd je weinig rekening met de gevoelens en gedachten van je broeder en zuster.

In vers 7 lezen we dat de liefde alles gelooft en hoopt. Daarbij is lef (durf, moed) onmisbaar. Want dan moet je het immers hebben van wat je nog niet ziet. Bijvoorbeeld van het koningschap van de Heere Jezus dat nog verborgen is. Je moet gelovig volhouden, ondanks de dingen die je wél ziet: alle onrecht, zonde, pijn en moeite ook in de eigen gemeente, ook in je eigen hart. Dan is er lef nodig om toch op God te vertrouwen.

Ook is het belangrijk dat je kunt 'verdragen'. Daarover gaat het aan het eind van vers 7. Verdragen heeft te maken met de moed om ergens te blijven, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Denk aan een pilaar onder een brug waarover een zware vrachtauto rijdt. Dat is voor de pilaar niet makkelijk. Nu kan een pilaar er niet voor kiezen om weg te lopen, maar wij zouden dat wel kunnen doen.



Voorwoord

Echte liefde en moed blijken wanneer we een broeder of zuster steunen die een zware last met zich meedraagt en het met hem of haar volhouden om die last samen te dragen, ook als het een blijvende last is en we het moeten hebben van de hoop op God.

Paulus kent die verdraagzaamheid uit eigen ervaring. Vroeger was hij iemand die doortastend de gemeente van de Heere Jezus vervolgde. Maar daarvoor zijn geen liefde en moed nodig!

Maar als hij de liefde van de Heere leert kennen en daarvan gaat getuigen, krijgt hij zelf met vervolging te maken. Alleen door liefde en geloofsmoed (lef) kunnen we begrijpen dat Paulus het heeft volgehouden.

Liefde en lef, laten we God vragen of Hij onze gemeente er mee wil zegenen. Zodat de kinderen en jongeren dat aan ons mogen merken en van ons mogen leren. Zodat zij zelf ook leren leven met liefde en lef.

De Heere is het zo waard. Want als er Een is die liefde en lef heeft getoond, dan is het de Heere Jezus toen Hij voor ons leed en stierf.

Zonder die liefde en lef zal het niet gaan. We kunnen ons eventueel inzetten voor tal van activiteiten. Maar zonder Gods liefde en lef is dat zinloos. Laten we voor en met elkaar bidden om liefde en lef. Dan mogen we voor het komende seizoen verwachten dat God ons werk wil zegenen.

*Ds. C. Mijderwijk, pastoraal medewerker Aart-Jan Hagedoorn
en jeugdambtsdragers Alfred ten Caat en Wim van Ooyen*

Kind in de eredienst

Vanaf het najaar verandert er ook iets in de kerkdiensten op de zondagmorgen. Voor de kinderen is er tijdens de preek in een paar momenten extra aandacht. Dit kan zijn in de vorm van vragen of het benadrukken van een bepaalde gebeurtenis of Bijbelvers waarover ze wat op kunnen schrijven.

Voor de dienst krijgen de kinderen een informatieblaadje, met de vragen, eventueel nog een puzzeltje of passende afbeelding.





Zondagsschool

In oktober gaat Zondagsschool 'Menorah' weer van start! De kinderen van groep 0 t/m 4 van de basisschool zijn hier van harte welkom.

De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de kerk, maar net voor de preek neemt de leiding hen mee 'Op Stap'.

Door middel van de methode 'Op Stap' willen we dat de kinderen

- vertrouwd raken met de Bijbelse geschiedenissen.
- God leren kennen door de Bijbelverhalen.
- de kennis en de boodschap op hun eigen niveau kunnen vertalen naar hun dagelijks leven.
- kennismaken met de kerk, met name de liturgie van de eredienst.

Ook willen we de ouders handvatten en tips aanreiken om met hun kinderen hierover door te praten.

Aan het einde van de dienst (tijdens de collecte) komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ook zij de zegen van God kunnen ontvangen.

Groep 0 t/m 3 zal wekelijks mee Op Stap gaan (m.u.v. een aantal speciale diensten).

Groep 4 gaat 1 keer in de maand mee Op Stap.

Houd voor de groepsindeling en aanvangsdatum de berichtgeving in de Zaaier in de gaten.

Kinderkoor Joy for all

Wie zijn wij?

Joy for All is ontstaan uit een initiatief van een aantal gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Meerkerk. Alle kinderen van 5 tot jaar zijn van harte welkom! Wij zijn een christelijk kinderkoor, dat houdt in dat we openen met gebed en dat we veel liederen zingen die met ons geloof in de Here Jezus te maken hebben. Maar er worden ook andere liedjes gezongen.

Wanneer oefenen wij?

De repetities worden iedere woensdagavond van 18.45 - 19.30 uur gehouden in Het Anker. We oefenen onder leiding van een ervaren dirigente: Leontine Heijkoop. Tijdens de repetities wordt ook aandacht besteed aan stemvorming. D.m.v. spelletjes en oefeningen leer je nog beter zingen.

Wat je verder nog moet weten

De eerste maand mag je komen kijken of je het leuk vind om te zingen in een koor. Na deze maand horen we graag of je lid wilt worden van Joy for All. De contributie bedraagt dan 5 euro per maand.

Voor meer informatie kun je mailen naar:
kinderkoor@live.nl





Bijbelclub

Hallo meiden,

Het clubseizoen gaat weer van start. Wij als leiding hebben er zin in!

We gaan er met elkaar een leuk en gezellig seizoen van maken. Tijdens de club wordt er een Bijbelverhaal besproken en worden er opdrachtjes gemaakt en nagepraat. na de pauze is er tijd voor een spel of knutselwerkje.

Voor wie: Meisjes groep 4 t/m 6
Waar: In de kelder van Het Anker
Wanneer: Maandagmiddag van 15:30 tot 17:00
We starten op **maandag 7 oktober**

We hopen jullie te ontmoeten bij:

De (meiden) Bijbelclub,

Coby Bruyner, 0183-352659

Tineke Damsteegt, 0183-359027

Alice Rijneveld, 06-45530069

Wij zijn nog dringend op zoek naar leiding voor de jongensclub, zodat ook die gestart kan worden.

Aanmelden kan bij jeugdouderling Alfred ten Caat, 0183-353239

Kidcat voor kids uit groep 7 en 8

Zondagsschool en clubwerk worden samengevoegd op de maandag- en dinsdagavond. De kinderen zullen over deze twee avonden worden verdeeld, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en voorkeuren van ouders en kinderen. Het eerste deel van de avond is bedoeld als voorbereiding op de catechese in Follow Me. Daarin zal aandacht zijn voor belangrijke momenten in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament zal D.V. in 2014 worden behandeld. Na een goed leermoment wordt de Kidcat op een ontspannende en gezellige manier voortgezet.

- Voor wie:** Kinderen die op de basisschool in groep 7 en 8 zitten.
- Waar:** In de kelder van Het Anker
- Wanneer:** Maandag en dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur
De eerste Kidcat samenkomsten zijn op
maandag 7 en dinsdag 8 oktober

Contactpersoon namens

alle leidinggevend: Aart-Jan Hagedoorn (verzorgt de inleiding), 0183-701091

Data voor de maandagavonden zijn: 7, 14, 28 oktober, 11, 18, 25 november, 2 december, 6, 13, 20, 27 januari, 3, 10, 24 februari, 3, 17, 24, 31 maart, 7 april

Data voor de dinsdagavonden zijn: 8, 15, 29 oktober, 12, 19, 26 november, 3 december, 7, 14, 21, 28 januari, 4, 11, 25 februari, 4, 18, 25 maart, 1, 8 april.



Soos

Voor wie:

12 jaar en ouder.

Wat:

Lekker chillen met je leeftijdsgenoten, een potje dart of pool en soms een avondje uit.

Waar:

Bij familie de Bruijn op de Broekseweg 69 in Meerkerk.

Wanneer:

Elke laatste zaterdag van de maand van 20:30 tot 23:00 uur.

Samen fietsen kan, dan om 20:15 uur bij het Anker.

Tot snel!

Marjan Bor, 0183-353573
Lenneke Manschot, 0183-352112



*God speelt geen enkele rol in mijn leven...
...Hij is de regisseur!*



Follow Me

Follow Me is bedoeld voor klas 1-4 van het voortgezet onderwijs. FM en clubwer worden samengevoegd. Na het catechetisch deel zal een meer ontspannen samen-zijn volgen. Denk aan een leuk spel, een (Bijbel)quiz, een kort filmpje of gewoon lekker chillen.

- Waar:** In de grote en kleine zaal van Het Anker
- Wanneer:** Maandag en dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur
De eerste bijeenkomsten zijn op
maandag 7 en dinsdag 8 oktober
- Leiding op ma. en di.:** Dominee C. Mijderwijk, 0183-351255

Data voor de maandagavonden zijn: 7, 14, 28 oktober, 11, 18, 25 november, 2 december, 6, 13, 20, 27 januari, 3, 10, 24 februari, 3, 17, 24, 31 maart, 7 april

Data voor de dinsdagavonden zijn: 8, 15, 29 oktober, 12, 19, 26 november, 3 december, 7, 14, 21, 28 januari, 4, 11, 25 februari, 4, 18, 25 maart, 1, 8 april.



Follow Me Next

Follow Me Next is bedoeld als vervolg op FM, dus ongeveer voor de leeftijd van 16 - 19 jaar. Elke maandag en/of dinsdag vindt deze catechese plaats. We gaan met elkaar dieper in op verschillende onderwerpen die met het geloofsleven te maken hebben. Voor een deel gebeurt dat aan de hand van onderwerpen die door de jongeren zelf worden aangereikt en voor een deel aan de hand van de methode Follow Me Next. De avonden beginnen om 20.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.30 uur door. Uiteraard is er daarna ruimte voor een persoonlijk gesprek met de mentoren of met elkaar.

Waar: In de grote en kleine zaal van Het Anker

Wanneer: Maandag en dinsdagavond van 20.30 - 21.30 uur

De eerste bijeenkomsten zijn op

maandag 7 en dinsdag 8 oktober

Leiding op ma. en di.: Aart-Jan Hagedoorn, 0183 701091

Data voor de maandagavonden zijn: 7, 14, 28 oktober, 11, 18, 25 november, 2 december, 6, 13, 20, 27 januari, 3, 10, 24 februari, 3, 17, 24, 31 maart, 7 april

Data voor de dinsdagavonden zijn: 8, 15, 29 oktober, 12, 19, 26 november, 3 december, 7, 14, 21, 28 januari, 4, 11, 25 februari, 4, 18, 25 maart, 1, 8 april.



Jongerenplus

Dit seizoen is er ook weer de JongerenPlus. Deze catechesekring is bedoeld voor jongeren en jong-volwassenen vanaf 20 jaar, én voor allen die tijdens de gesprekken méér en dfeper willen gaan dan tijdens de catechisaties.

Tijdens de JongerenPlus-avonden komen verschillende thema's aan de orde, die met het geloof en de praktijk van het geloofsleven te maken hebben. De keuze van de deelnemers én de persoonlijke inbreng nemen een belangrijke plaats in.

De catechesekring komt in de regel 1x in de drie weken bijeen in de bovenzaal van Het Anker. We beginnen om 20.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.45 uur. Daarna is er uiteraard nog volop gelegenheid om met elkaar door te praten.

De avonden staan onder leiding van Rien van Wijngaarden en Aart Bor.

De data worden nog bepaald en zullen in de Zaaier vermeld worden.

Alpha One

In oktober start Alpha One weer met avonden voor jonge mensen.

Deze avonden beginnen we met eten en ontmoeting. Daarna staat aanbidding en de Bijbel centraal. Ben jij op zoek naar verdieping? Kom mee op zoektocht naar het zijn, gaan en doen van een christen.

Op **donderdag 3 oktober** beginnen we de maaltijd om 19:00 uur in Het Anker. Vanaf 20:00 uur begint de aanbidding en bijbelstudie.

Daarna is er **iedere 1e en 3e donderdag van de maand** een Alpha One avond. De leeftijd van deze A1 avonden hangt meestal tussen de 17 en 30 jaar.

Voor meer informatie kan je een email sturen naar alphameerkerk@gmail.com. Voel je vrij om eens te komen kijken!

Van harte welkom!!





Belijdenis catechisatie

In de doop heeft de Heere Zijn Naam aan die van ons verbonden. God de Vader zorgt voor ons, God de Zoon redt ons, God de Geest heiligt ons. Daarom heeft God recht op ons, zowel als Schepper als Redder. Nu roept God ons op om Hem te volgen en te dienen en Zijn Naam te belijden voor de mensen.

Het is een reden tot dankbaarheid aan de Heere én een teken van Zijn trouw, dat elk jaar jongeren en ouderen in de gemeente het verlangen ontvangen om zich verder te verdiepen in Gods Woord en zich te willen voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente.

Ook voor het komende jaar hebben zich al enkele mensen gemeld. Wat zou het fijn zijn als de groep nog groter wordt. Dat is immers tot eer van onze Heere Jezus. Hij is het zo waard om te volgen en voor onszelf is de navolging van Christus zo vol van zegen. Misschien aarzelt u/aarzel jij om deze stap te zetten. Daarom: als u/jij vragen hebt omtrent de belijdeniscatechisatie of het doen van belijdenis, neem dan gerust contact op met dominee Mijderwijk, tel. 0183-351255 of via predikant@hervormdmeerkerk.nl voor een persoonlijk gesprek.

Het volgen van de belijdeniscatechisatie houdt niet als vanzelf in, dat iemand aan het eind van het seizoen ook daadwerkelijk belijdenis doet. Belijdenis doen is en blijft een persoonlijke zaak tussen u/jou en de Heere. Dat neemt niet weg, dat de Heere door Zijn Woord en de Heilige Geest ons wil brengen tot de mooie keuze, die ook Ruth in haar leven maakte. Zij beleed voor God en voor haar schoonmoeder: "Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God".

De eerste avond is op **dinsdag 8 oktober** om 20.30 uur in Het Anker.



Lidmatenkringen

De christelijke gemeente is een lerende gemeente. De zondagse kerkdienst is daarin van groot belang, maar ook de persoonlijke en gezamenlijke omgang met Gods woord is nodig. Onze Heere verbindt er Zijn zegen aan als we rondom Zijn woord samenkomen om bemoedigd te worden op de weg van het geloof. Met het oog daarop telt onze gemeente drie lidmatenkringen. U/jij bent daarop van harte welkom. Dit seizoen zullen we samen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft vanuit de brief aan de Kolossenzen.

De lidmatenkringen zijn ingedeeld op leeftijd. De leeftijdsgrenzen zijn echter niet absoluut: komt een andere kringavond u/jou beter uit, geef dat dan gerust even door. De kringen worden steeds bij een van de deelnemers thuis gehouden, behalve de gezamenlijke startavond. We zien uit naar gezegende en leerzame avonden met elkaar.

Gezamenlijke startavond

Er is een gezamenlijke startavond in het Anker op **donderdag 3 oktober**, aanvang 20.00 uur.

Lidmatenkring 1

Leeftijd: tot ongeveer 30 jaar

Data: 10 oktober, 14 november, 9 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april

Lidmatenkring 2

Leeftijd: ongeveer 30 – 40 jaar

Data: 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april

Lidmatenkring 3

Leeftijd: 40 jaar en ouder

Data: 30 oktober, 27 november, 10 december, 22 januari, 12 februari, 19 maart, 9 april

Leiding: Ds. Mijderwijk: 0183-351255



Bijbel- gesprekskring

In dit seizoen komt de Bijbelgesprekskring samen op de donderdagavond, omdat het niet mogelijk bleek om op de woensdagavond voldoende avonden te organiseren die met enige regelmaat zouden kunnen plaatsvinden.

De Bijbelgesprekskring is bedoeld voor iedereen die er naar uitzielt om samen met anderen naar het Woord van God te luisteren, dat te onderzoeken en met elkaar in gesprek te zijn. Voor de een zal de nadruk meer liggen op het luisteren, terwijl een ander juist meer behoefte heeft om het gesprek aan te gaan. Maar hoe dat voor u en jou ook ligt: u/jij bent van harte welkom.

In dit seizoen is het Oude Testament weer aan de beurt. Dit keer worden kernteksten uit het bijbelboek Daniel behandeld. Dat gebeurt aan de hand van het boekje Kernteksten uit Daniel dat is geschreven door dr. G. van den Brink. Het is een boekje dat makkelijk leesbaar is en toch veel biedt om over na te denken. De vragen zijn actueel en laten je goed doordenken.

Dit boekje hoeft u niet zelf aan te schaffen; voor de teksten wordt gezorgd. Aart-Jan Hagedoorn zal de avonden leiden.

- Waar:** Meestal in de kleine zaal van Het Anker
- Wanneer:** Donderdagavond van 20.00 - 21.30 uur, met vrije inloop vanaf 19.45 uur.
- Leiding:** Aart-Jan Hagedoorn, 0183-701091

Data: 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april.

Open Vrouwen Ochtend

Eens in de drie weken op de donderdagmorgen komen wij vrouwen bij elkaar in Het Anker.

Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Om 10.00 uur beginnen we.

Komend seizoen gaan we van start met een nieuw boekje "Frisse kijk" van Marja Verschoor-Meijers. Met behulp van dit boekje doen we Bijbelstudie. Eerst in een kring, bidden, zingen en een inleiding, daarna in kleine groepjes de vragen bespreken. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we af met zingen en gebed.

Er is elke morgen oppas voor de kinderen. Dat is juist zo fijn, dan hoef je geen oppas te zoeken, want die is al geregeld.

Kom dit seizoen eens kijken, het is voor alle leeftijden!

Van harte welkom op:

10 oktober, 31 oktober, 21 november,
12 december (*Kerstviering*), 9 januari,
30 januari, 27 februari, 20 maart,
17 april (*Paasviering*), 8 mei (*afsluiting*)





Ouderen Middag

Een nieuw winterseizoen ligt voor ons. Naast de vaste Kerst- en Paasviering zijn er nog een aantal dinsdagmiddagen met een gevarieerd programma. Bent u nog nooit geweest? Stap eens binnen deze winter en maak er gewoon tijd voor. De middag begint om 14.15 uur en wordt gehouden in het Anker. Naast de meditatie en het onderwerp van die middag, is er tijd om elkaar te ontmoeten. De afsluiting is rond 16.30 uur.

Indien u niet in staat bent om op eigen gelegenheid te komen, kunt u contact opnemen met één van de commissieleden. Er wordt dan vervoer voor u geregeld.

De ouderenmiddagen zijn ook via de kerkradio te beluisteren.

Het programma voor het komende seizoen ziet er D.V. als volgt uit:

- 8 oktober:** 'Leven in de eindtijd, met Israël als teken van hoop' door Mevr. Glashouwer
- 12 november:** 'Rembrandt en de Bijbel' door Ds. Riemersma
- 18 december:** Kerstviering m.m.v. kinderkoor Joy For All uit Meerkerk
- 14 januari:** 'Herinneringen rond voorwerpen van vroeger' door Dhr. Aantjes
- 11 februari:** nog niet bekend
- 18 maart:** 'Het Leger des Heils in Gorkum' door Louiza Baas - Versluis.
- 9 april:** Paasviering

Voor verdere inlichtingen of vragen kunt u bellen met één van de commissieleden:

Mevr. J.A. Bassa	0183-351372
Mevr. W.van Es	0183-359031
Mevr. B. Hagedoorn	0183-701091
Mevr. J. de Langen	0183-351773
Mevr. G. Weeda	0183-352925

We zien er naar uit u te ontmoeten!

De HVD-commissie



Woord en Melodie

'Woord en Melodie' is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de luisteraars van de kerkteléfono. De 'thuisgemeente', die de wekelijkse kerkdiensten in het kerkgebouw niet bij kan wonen.

Om deze mensen te betrekken bij de kerkelijke gemeente, te bemoedigen bij ziekte, te verblijden en te feliciteren bij hoogtijdagen of gewoon eens tussendoor, vinden er in de maanden september tot en met mei; één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand, uitzendingen plaats; die om 19.30 uur beginnen. Tijdens dit muzikale uur worden er psalmen en geestelijke liederen gezongen en een meditatie voorgelezen. Soms is er een 'passend' gedicht.

Wij vragen u om ook eens te denken, aan de mensen, die om welke reden dan ook aan huis gebonden zijn en betrokken willen blijven bij de kerkelijke gemeente!
Een muzikale groet doet de luisteraars heel goed!

Het technische gedeelte van 'Woord en Melodie' is in handen van Jan den Braven.

Verzorging muziek en meditatie: Joke Bassa, tel. 0183-351372
Sjanie Rietveld, tel. 0183-352850

Aan hen kunt u uw verzoeken voor de kerkteléfono luisteraars doorgeven.

Kunnen we ook het komende seizoen weer op u rekenen?

Een Hand Vol Koren

Wilt u ook het GZB dagboek 2014 EEN HANDVOL KOREN ontvangen?

Vul onderstaand formulier in en deponeer deze **voor 28 oktober** in de GZB-does bij de ingang van de kerk.

Mailen kan natuurlijk ook:
HandVolKoren@hotmail.com

of bellen: 06-27529841



Ja, ik wil het dagboek EEN HANDVOL KOREN 2014 bestellen voor € 9,90

Naam:

Straat:

PC + Plaats:

Telefoon:



Gegevens

Dominee

C. Mijderwijk

Prinses Marijkeweg 15, 4231 BP Meerkerk
Telefoon 0183-351255
predikant@hervormdmeerkerk.nl

Pastoraal medewerker

A.J. Hagedoorn

Kerkplein 8, 4231 BK Meerkerk
Telefoon 0183-701091
aj.hagedoorn@filternet.nl

Jeugdouderling

Alfred ten Caat

Kon. Wilhelminastraat 14, 4231 AG Meerkerk
Telefoon 0183-353239
atencaat@hotmail.com

Jeugddiaken

Wim van Ooyen

Leerbroekseweg 9b, 4245 KR Leerbroek
Telefoon 0345-599035
wimvanooyen@zonnet.nl

Kerkelijk Centrum

Het Anker

Reserveringen

Telefoon 0183-352777

Telefoon 06-36422828

www.hervormdmeerkerk.nl



Uitgave Hervormde Gemeente te Meerkerk
Jaargang 39